



Hej!

När jag skriver detta är det första veckan som vi inte har några restriktioner i landet och vid frukostbordet på jobbet pratar vi om vad som händer nu, hur gör man och hur gjorde man förr. Vi pratar om glädjen att kunna nu äntligen få vara mer tillsammans och att få glädjen att umgås på ett för oss naturligt sätt genom arrangemang, fester och andra sammanhang där gemenskapen är det som för oss samman.

Det är just gemenskapen som driver mig i mitt föreningsarbete. Att vi alla är lika värda med våra erfarenheter och kunskaper eller för den delen inga erfarenheter eller kunskaper, att få dela vårt gemensamma intresse hästen med andra. Att varje dag lära oss något nytt, att låta nyfikenheten för det fantastiska djuret som hästen är lära oss mer om oss och för den delen även om hästen.

Sen vill jag även säga tack till alla er att jag fått möjlighet att få vara en del av denna fantastiska förening som Frillesås Rid- och Körklubb är, som ordförande under kommande år, det kommer bli mitt sjunde år som ordförande och jag tycker att det fortfarande är lika pirrigt inför varje kommande år. Innan mitt första år som ordförande var jag även en del av styrelsen som ledamot så sammanlagt blir det kanske nio år i styrelsen. Jag tänkte att det nog är dags att jag kanske presenterar mig ordentligt genom ett brev till er alla.

Som jag redan nämnt så brinner jag för **gemenskap** och att **alla** kan bidra med sig själv och sin kunskap in i en förening, som ordförande är det inte jag som styr och bestämmer, de som bestämmer är **medlemmarna**. Som ordförande tillsammans med en styrelse ger vi möjlighet att tillsammans få en eller flera att förverkliga sin dröm eller drömmar. Att få skapa en lärandeplattform för de unga och en trygg miljö för alla. **Alla** ska ges möjlighet att känna sig välkomna och trygga när de kommer till föreningen, att få känna en tillhörighet.



Vad är min hästhistoria då. Jag är 52 år, gift med Jimmy och vi har två döttrar 21 och 19 år. Jag kommer från en familj där ingen har någon som helst erfarenhet av hästar, min pappa var en gång delägare i en travhäst men det är det enda, uppväxt på landet i början på 70 talet då det fortfarande fanns gårdar med gamla arbetshästar, på dessa gårdar hängde jag från det jag kunde och fick gå själv, ryktade och pysslade med dessa stora vackra djur.

Jag började själv rida när jag var sex sju år på Marks Ridklubb, flyttade några år till Anderstorp och sedan till Varberg, Red ett tag på Varbergs ridklubb till att sen få bli fodervärd åt en liten ponny på Skultagården. Jag var även på olika gårdar som hade hästar runt om i Varberg där min uppgift var att sköta stallsysslor, rida både ponny och stora hästar där lönen var umgänget med hästar och plus på erfarenhetskontot. Efter det följde flera egna olika ponnysar fram till jag var runt 20-25 där jag tog en paus med hästar.

Jag fick mitt första barn -01 och det andra 03, när de var runt 4 o 6 år besökte vi Frillesås rid och körklubb en lördag em, sen har det varit det hästar för hela slanten. De red lektion där i några år och även jag tog upp ridningen igen. Det dröjde inte länge innan vi skaffade oss en egen ponny och sen har flera kommit o gått. Nu är det storhäst, men bara ett av barnen rider och tävlar aktivt numera och det är hoppning som är hennes gren, nu rider jag inte mer utan trivs bra på marken. Vi har ett eget stall i Idala där vi även bor. Under 2016-17 gick jag en hästkötärbildning på Strömsholm för att lära mig ännu mer om hästen och dess behov. Våren 2016 gick jag en universitetskurs i Lund om Hästen beteende och att använda hästen inom socialt arbete. Detta ämnet tycker jag är enormt spännande, hästen som är ett flyktdjur och dess enorma styrka o kraft finner sig i att möta oss i alla möjliga situationer och ger så många ro och trygghet, styrka o glädje. Ibland tror jag att de är satta här på jorden för vår skull att vi ska kunna hitta balans i tillvaron.

Till vardags arbetar jag som familj -och ungdomsbehandlare inom Individ o Familieomsorgen Social Sydväst i Göteborg sedan 16 år tillbaka och har arbetat med behandling/ungdomsvård i snart 25 år.

Nu ser jag fram emot ett innehållsrikt år där jag hoppas att vi ska tillsammans kunna åstadkomma mycket roligt tillsammans. Jag önskar att jag tillsammans med styrelsen och alla medlemmar hittar möjligheter att få vår förening att lyfta både i det lilla och stora, som möjliggör mer kunskap, glädje och erfarenheter.

Mvh

Eva Börjesson

Ordförande
Frillesås Rid- och Körklubb

